

Van privébioscopen over paardenboerderijen tot kasteeltjes met kunstcollecties... 'Gewone' mensen wanen zich even miljonair als professionele huizenoppasser.



Mieke en Hans Loufjeune bij hun 'oppaszwembad'.
FOTO KOEN FASSEUR

Iedereen kasteelheer!

Ondernemer Herman Withuis heeft als baas van Huisoppas inbusen al zo'n honderd opdrachtgevers. Dertig daarvan wonen in België.

• "Dat gaat van een herenhuis in Antwerpen tot een mooi appartement in Knokke", zegt Withuis. "Maar ik wil nu uitbreiden in België, want ik vermoed dat er hier heel wat mensen zijn die liever niet willen dat hun huis helemaal verlaten is als ze op reis gaan. En oppassers kunnen er ook nog bij."

Hetzal niet verbazen dat de klanten van Huisoppas het wat beter voor elkaar hebben dan de gemiddelde mens. En dat maakt het werk van de oppas aantrekkelijk. "Die mensen kunnen gratis op vakantie, mis ze het huis netjes houden en de planten en de post verzorgen. Vaak zijn er ook honden of andere huisdieren. De huiseigenaars betalen mij een vergoeding van 24 euro per dag."

Herman Withuis deed vroeger goede zaken in de horeca. "Dit is

een uit de hand gelopen hobby. Gepensioneerden of mensen met minder financiële middelen voelen zich misschien even miljonair of kasteelheer. Al moeten mensen zich wel eerst bewijzen voor ze de betere klussen mogen doen. Er zijn namelijk ook opdrachtgevers in Toscane en Zuid-Spanje."

Soms moeten de oppassers trou-

wens niet eens met een stofzuiger en poetsdoek in de weer. "Bij kunstverzamelaars komen gespecialiseerde firma's. Ook bij een kasteeltje in Gent is het niet de bedoeling dat de oppassers aan de wandtapijten collectie komen. Dat zijn museumstukken, hé."

Sauna en zwembad

Hans (64) en Mieke (62) Lejeune uit het Nederlandse Tilburg passen deze week op een villa in het Antwerpse. Met zwembad, sauna, tuin met vijver en roeiboortje en een indrukwekkend professionele barbecue. "Er komt hier ook een tuinman en een poetsvrouw. Maar wij hebben gezegd dat we zelf het gras wel kunnen maaien." Vorig jaar heeft Mieke hier haar verjaardag ook gevierd. "Dat vinden die eigenaars helemaal geen probleem. Sympathieke mensen. Je moet eerst kennismaken."

Hans vindt het heerlijk om 's morgens wakker te worden van de fluitende vogels. "Het groen vinden we eigenlijk nog belangrijker dan die horeca. We wonen zelf op een appartement in Tilburg, en het is fantastisch om er

even uit te zijn. We zijn ook al op Texel geweest, en naar Akersloot. Je hebt meteen een vakantiegevoel."

De huizenoppassers worden wel gescreeuwd. Ze moeten een blanco strafregister, een bewijs van goed gedrag, een cvv en verzekeringspapieren kunnen voorleggen. "Dat is een prettig idee", vindt Yvonne Lijnzaad, die geregeld oppassers in haar Antwerpse huis heeft. "Bij soortgelijke (internet)bedrijfjes is dat namelijk niet zo. Ik doe omze hord liever niet naar een kennel, dus dan is dit een goede oplossing."

Klukkende papegaai

In een huis met dieren moeten de oppassers soms wel op hun taal letten. "Een klant kwam bij mij terecht nadat de vorige oppasser 'verklukt' was door de papegaai", vertelt Herman Withuis. "Die papegaai riep de hele tijd *godverdomme rothond*. Zo kwam de eigenaar erachter dat de oppasser die ze eerst hadden niet echt een die renvriend was."

MAAKKE FLOOR
www.huisoppas.nl

Hier wordt nog een huisoppas gezocht

- Een appartement in Knokke
- Een landhuis in Toscane
- Een villa in Zuid-Spanje
- Een mooi huis op Texel
- Een herenhuis in Antwerpen
- Een kasteeltje bij Gent
- Een villa in de Antwerpse rand